

Meneer Anansi Vertelt.

Leeftijd 4 +

Duur voorstelling 55 minuten

Wijnand Stomp, aka **Meneer Anansi**, is een **kids comedian** die met humor en een tikkeltje wijsheid jong en oud weet te boeien. Razendsnel wisselend van personages en in een stroomversnelling van verhalen met nieuwe en oude Anansi-liedjes vertelt Wijnand waarom hij doet wat hij doet en waarom hij dat doet. Een tipje van de sluier... het is allemaal de schuld van zijn oma die hem ooit de bijnaam 'Anansi-mannetje' gaf. Weten hoe dit precies zit? Ontdek het zelf. Luister, geniet en lach je suf tijdens de Mister Anansi leert de wereld lachen.

Kom luisteren hoe Anansi de vreselijk vervelende Bigi Kaaiman te grazen neemt. Iedereen klaagt dat Bigi Kaaiman in hun oren, neus of billen hapt. Gewoon voor de grap. Wie vindt dit nou leuk. NIEMAND toch. De listige spinneweb Anansi weet hier wel raad op en wie weet doe jij wel mee in dit verhaal.

